

Winston Brandon werkt bij de Bibliotheek Schalkwijk. Voor de wijkkranten van Schalkwijk schrijft hij over wat hem raakt.

Als kleuter kwam ik al in de Bibliotheek Schalkwijk. Met de helpende hand van mijn ouders koos ik enthousiast boeken uit en als ik geluk had werd ik zelfs daar voorgelezen. Nu ik als dertiger terugblik, besef ik hoeveel tijd ik door de jaren heen heb doorgebracht in de bieb. En hoezeer de bibliotheek is veranderd ten opzichte van toen. Begin jaren negentig was het een plek die bedoeld was voor de lezer. In alle rust kon je struinen langs de boekenkasten op zoek naar die ene titel. Informatie over schrijvers was te vinden in het archief met knipselmappen. In de naslagcollectie was voor elke specialist wel wat te vinden.

Inmiddels is veel gedigitaliseerd. Onze gasten kunnen zelfstandig boeken lenen en inleveren, en ze vanuit huis verlengen en reserveren. Verdiepende informatie is beschikbaar via de website. Naast boeken uitlenen hebben we er een doel bijgekregen: ontwikkeling en inspiratie. De bibliotheek is steeds meer een ontmoetingsplek aan het worden. Er zijn activiteiten zoals het maandelijkse mamacafé voor aanstaande ouders en de participatiemarkt voor werkzoekenden. Dit is informatie-overdracht van mens tot mens, zonder boeken.

Als Bibliotheek zijn wij aangekomen bij een Nieuw Hoofdstuk. In deze veranderende tijd willen we een rol van belang blijven spelen en zetten daarom meer in op het inspireren van mensen tot ontwikkeling.